

Shri Sanatan Dharma
Dharam Sandesh



धर्म सन्देश

December 2015

Mantra van de Maand:

De bedoelingen van de mantra van de maand is de lezer elke maand een mantra/spreuk mee te geven. Welk hij/zij op de dag van zijn vasten/wrat deze reciteren. Het liefs 108 keren. De telling kan men bijhouden met een mala van 108 kralen.

Krishna maha mantra/ कृष्णा महा मंत्रः

Aum Kling Krishnaaya Namah

ॐ क्लीं कृष्णाय नमः

Geeta Chintan/ गीता चिन्तन



Bhagwadgita hoofdstuk 3 Vers/ sloka 14.

Elk levend wezen (bhutaani) wordt door voedsel gevoed (Annaad) en voedsel wordt door regen gevoed. De regen (parjanya) is het resultaat van onzelfzuchtig offeren en offeren komt voort uit handelen.

Tithi Aur Tyauhaar/ तिथी और त्यौहार:

21 december

Geeta Djayanti

24 december

Datta trey Djayanti

De Bhagwad-Gita en haar wetenswaardigheden



Wij kennen de 4 tijdperken nl. Satyug, Tretaa, Dwaapar en Kaliyug. Aan het einde van de Dwaapar en in het begin van de Kaliyug (het huidige tijdperk) is het veld waar Shri Krishna geregeerd en gedomineerd heeft.

Er zijn vragen en twijfels in onze geest mede gevoed door moderne ervaringen. Hoe is het mogelijk geweest zo een hoge wijsheid over filosofie en wetenschap in 700 shlokas (verzen) te midden van de grote oorlog te onderrichten! Het lijkt bovendien niet mogelijk deze 700 verzen in een paar dagen op schrift te stellen! Hoe kunnen wij voorts verklaren dat Shri Krishna aan Arjun de wijsheid van de Gita heeft geleerd, terwijl tegelijkertijd ook Wyaas en Sandjai op diverse plaatsen vertoevende toch deze lessen hebben mede beluisterd en in het zicht hebben weten te integreren in een tijd waarin geen radio, televisie internet etc. waren uitgevonden.

Als we nu kijken naar onze hedendaagse materialistische wereld zien we toch dat mensen nog Yogi kunnen worden en vaak mystieke eigenschappen beschikken zoals helderziendheid, helderhorendheid, telepathie en parapsycholoog kunnen afstuderen.

De moderne mens probeert met zijn beperkte kennis van het "zijn" en beperkte middelen het super intellect (Bhagwaan) van een Awataar te meten en te verklaren. Dit lijkt mij een onhaalbare zaak.

Wij zijn aan onszelf verplicht de vraag te stellen; wat is het doel van het leven? Wie ben ik? Dit alles wordt op een voortreffelijke wijze verteld in de 2e en 3e hoofdstuk van de Gita.

18 hoofdstukken:

1^e zes hoofdstukken individuele / zuivere bewustzijn- karma en handeling van de ziel (**Twam**)

2^e zes hoofdstukken universele natuur van God (sagun) **Tat**

3^e zes hoofdstukken transcendentale bewustzijn (nirgun Brahma) realisatie van het allerhoogste (**Asi**)