

Shri Sanatan Dharma
Dharam Sandesh



धर्म सन्देश

Oktober 2015

Mantra van de Maand:

De bedoelingen van de mantra van de maand is de lezer elke maand een mantra/spreek mee te geven. Welk hij/zij op de dag van zijn vasten/wrat deze reciteren. Het liefs 108 keren. De telling kan men bijhouden met een mala van 108 kralen.

Durga mantra/ दुर्गा महा मंत्र :

Aum Aim Hreem Kleem Chaamundaaye Bicchē.

। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।

Geeta Chintan/ गिता चिन्तन



Bhagwadgita hoofdstuk 3 Vers/ sloka 11-12.

Door te offeren koester je de goden Dewaan) en koesteren zij jou. Door die manier van elkaar te houden oogst je het allerhoogste.

Tithi Aur Tyauhaar/ तिथी और त्यौहार:

13 TM 22 oktober	Nawraatri
22 oktober	Widjai Dashmi
30 oktober	Karwa Chauth

Widjai Dashmi

Viering van de overwinning van het goede op het kwaad ook: Dashera genoemd. Het einde van Nawraatri en wordt op de tiende dag gevierd. Tiendaags festival waarin de opvoering van de Ramayana een centrale plaats inneemt.

Dashera betekent 'tien dagen' en het nawraatri periode is eveneens teken van een theaterstuk: de Ramlila. De basis hiervoor is de Ramcharit maanas, een werk van de zeventiende-eeuwse dichter shri Tulsidaas ji. In dit werk wordt verhaald hoe de wereld eens bedreigd werd door de demon Ravan. Om het gevaar te bezweren besluit de god shri Vishnu dan om zich in de wereld te manifesteren. Hij doet dat door geboren te worden in koninklijken huize, als de prins shri Ram. Als gevolg van een complot keert shri Ram zijn koninkrijk de rug toe, gevolgd door zijn vrouw maata Sita en zijn broer Lakshman. Hij trekt de wereld in en na veel omzwervingen weet hij de demon Ravan te verslaan. De kosmische balans is hersteld, shri Ram keert terug naar zijn land en wordt er tot koning gekroond.

De tiende dag van nawraatri is de dag van de overwinning, widjai dashmi.

De jaarlijks terugkerende Ramlila brengt shri Ram voor een paar weken in het heden. Zijn levensverhaal speelt zich niet alleen af voor de ogen van de toeschouwer, maar de toeschouwer is als het ware ook deelgenoot daaraan. Hij reist immers met shri Ram mee van de ene locatie naar de andere.

Dit geeft de vereerder van shri Ram de kans zich intensiever in te leven in de realiteit van Bhagwaan. Even kan hij zich verbeelden dat hij een directe getuige is van zijn geliefde god.

Citaat van Gandhi ji

De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.