

In de Toelsikrit Ramayan wordt het verhaal van **Lav en Kush** beschreven. Ze kregen onderwijs van Rishi Balmiki en hij zorgde ervoor dat ze alle kennis van het krijgerschap eigen maakten. Het was de taak van Lav en Kush om het verhaal van Raamji overal te vertellen. Ze werden ook in het Paleis van Raamji uitgenodigd om de Ramayan voor te zingen. Ze wonnen de harten van iedereen. Op een dag besloot Raamji een Jagya te doen en aangezien dat niet ging zonder zijn echtgenote en hij nooit hertrouwd was maakte hij een levensgrote beeld van Sita mata om met haar te zitten. In die jagya lieten ze een paard los en de jagya duurde net zo lang totdat het paard terug kwam. Achter het paard liep een leger, om te vechten met degenen die het paard probeerde te vangen. Het paard droeg een briefje waarop stond dat degene die het paard tegenhield moest vechten met het leger dat achter het paard liep. Het paard werd gevangen door Lav en Kush en het leger vocht met Lav en Kush, maar ze konden niet van de jongens winnen. Raamji stuurde zijn broers één voor één om het paard te bevrijden, maar ook die verloren. Het paard moest terug anders kon het jagya niet worden afgesloten, dus kwam Raamji zelf. Toen Sita mata zag dat Raamji zelf gekomen was had zij de jongens gestopt en verteld dat Raamji hun vader was. Raamji wilde Sita mata terug hebben, maar ze weigerde. Ze vertrouwde de twee jongens aan Raamji toe en verdween in moeder aarde. Raamji gaf het koninkrijk aan Lav en Kush en verdween samen met zijn broers in de Sarjoe rivier.