

De zevende en laatste kaand is de **Oetterkaand**, waarin Raamji terug kwam en gekroond werd. Nog voordat de veertien jaren om waren, kwamen ze aan in Ayodhya en zo werd Bharat gestopt om zichzelf op de brandstapel te zetten. Hanumaanji werd vooruit gestuurd om te kijken of Bharath echt op de komst van Raamji wachtte. Bharat had al een brandstapel klaar staan om zelfmoord te plegen, maar gelukkig kwam Hanumaanji met het bevrijdende nieuws dat Raamji terug gekomen was, maar eerst wachtte op het antwoord of Bharat misschien toch graag wou regeren. Hanumaanji ging terug naar Raamji om hem te vertellen over de toewijding van Bharat. Raamji en de anderen kwamen en Bharat voelde zich opgelucht. Raamji werd gekroond en regeerde met een fluwelen hand. Een inwoner maakte een keer een opmerking dat hij geen Raamji was dat hij zijn vrouw terug zal nemen, terwijl ze buiten het huis was verbleven. Raamji gaf opdracht aan Lakshman om Sita mata in het bos achter te laten Sita mata was toen zwager. Ze werd opgevangen door rishi Balmiki en in zijn ashram beviel ze van een tweeling die de namen Lav en Kush kregen van rishi Balmiki. Sita mata had haar kinderen nooit over hun vader verteld. Ondertussen heeft rishi Balmiki het verhaal van Raamji opgeschreven en zo eindigt de Oetterkaand.